



ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Κ.
στηρίζουμε τις Δράσεις του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους Πρόσφυγες

Οι πρόσφυγες που κατακλύζουν τις ακτές των Ελληνικών νησιών δεν είναι παρά η αντεστραμμένη εικόνα των στρατιωτικών και πολιτικών παρεμβάσεων του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Αρκεί να διαβάσει κανείς την πρόσφατη Έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για να διαπιστώσει ότι σχεδόν όλες οι χώρες από τις οποίες αναχωρούν οι μεγαλύτερες ομάδες προσφύγων έχουν δεχτεί πρόσφατα την άμεση στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ και των χωρών που μετέχουν στο ΝΑΤΟ (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) ή την έμμεση συμβολή τους σε κάποιο πολυετή εμφύλιο. Στις τρεις πρώτες θέσεις της λίστας βλέπουμε: Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν. Αναλυτές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη κρίση μετατόπισης πληθυσμού μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η εφαρμογή της συμφωνίας του Δουβλίνου II, αλλά και η μορφή της Ευρώπης Φρούριο, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων, έχουν ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων στα νησιά της ελληνικής παραμεθόριου, στα σύνορα με τις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες αλλά και στην Αθήνα. Ο άτυπος αυτός εγκλωβισμός, η τεράστια έλλειψη σε κρατικές υποδομές και η απουσία του κρατικού μηχανισμού μέσα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης υποθάλλουν και ενισχύουν ξενοφοβικές και ρατσιστικές συμπεριφορές. Οι άνθρωποι αυτοί, **θύματα των βομβαρδισμών και κατόπιν των δουλεμπόρων**, διωγμένοι, τρομαγμένοι, εξουθενωμένοι, δεν θαλασσοπνίγονται αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. **Φεύγουν κνηγμένοι από τον πόλεμο** που κατατρώει τις πατρίδες τους για να σωθούν.

Δεν αρκεί μόνο να καταδικάσουμε για άλλη μια φορά το διαρκές έγκλημα που συντελείται στη Μεσόγειο, να οργιστούμε, να διαδηλώσουμε, να εκφράσουμε τη λύπη και τον αποτροπιασμό μας. Αυτή η ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη, στην «πολιτισμένη» Ευρώπη, αυτή του Διαφωτισμού και των λαών. **Η λαϊκή αλληλεγγύη**, που πρέπει να δυναμώσει, **δεν μπορεί από μόνη της να λύσει τα προβλήματα της κρατικής οργάνωσης**. Γι' αυτό απαιτείται άμεση ελληνική και ευρωπαϊκή απάντηση. Όμως, **η μόνη απάντηση που δίνεται μέχρι τώρα είναι από τον ελληνικό Λαό.**

Ο Λαός ξέρει τι θα πει Προσφυγιά. Δεν υπάρχει εξάλλου ελληνική οικογένεια που να ΜΗΝ έχει ζήσει στο πετσί της όλα αυτά που υφίστανται καθημερινά και κατ' εξακολούθηση οι πρόσφυγες που καταφθάνουν στην πατρίδα μας, **οι παππούδες μας, οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας και οι συγγενείς των φίλων μας.**

Αιτούμαστε: 1. Άμεση Χορήγηση Πολιτικού Ασύλου σε ΟΛΟΥΣ τους Πρόσφυγες. 2. Επαρκή στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών για άμεση χορήγηση Ασύλου στους πρόσφυγες, με επαρκές προσωπικό και απαραίτητο εξοπλισμό. 3. Κατάργηση όλων των Στρατοπέδων Συγκέντρωσης Μεταναστών. 4. Κατάργηση των Κανονισμών του Δουβλίνου και όχι μόνο αλά καρτ αναστολή εφαρμογής. 5. Να καλυφθούν οι ελλείψεις στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. 6. Να απαιτηθεί έκτακτη χρηματοδότη από ΟΗΕ και ΕΕ. 7. Άμεση ψήφιση ενός αυστηρού αντιρατσιστικού νόμου ενάντια στη φασιστική δράση.

ΚΑΛΟΥΜΕ τα Μέλη του Συλλόγου μας, καθώς και όποιον άλλον θέλει να στηρίξει τις δράσεις μας,

στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ, ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ, ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ, ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ΚΥΛΙΚΕΙΟ που λειτουργεί εντός του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

από τις **10 – 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

Ο Πρόεδρος
Θεοχάρης Νάζος



Ο Γραμματέας
Μηνάς Ιακωβίδης