

**ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ**  
ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**  
<http://www.soc.uoc.gr/efd>

**Ρέθυμνο, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016**

Την Τετάρτη που μας πέρασε, γίναμε μάρτυρες φαινομένων ανησυχητικών και συμπεριφορών ανοίκειων με βάση την κουλτούρα και την ιστορία της πόλης του Ρεθύμνου. Ακούσαμε κηρύγματα μίσους από δήθεν «πατριώτες» εναντίον παιδιών και οικογενειών που έχουν ξεριζωθεί βίαια από τους τόπους τους. Οι κήρυκες του μίσους υποστηρίζουν ότι ανησυχούν για τον αφελληνισμό της χώρας, εκείνοι που χωρίς ντροπή προσκυνάνε τα ναζιστικά σύμβολα που τόσο αίμα κόστισαν σε τούτο τον τόπο. Ρίχνουν το φταίξιμο για όλα τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας στα θύματα ενός πολέμου, αντί να στηλιτεύουν τα συμφέροντα που αιμοδοτούν τον πόλεμο. Και τους αρνούνται το δικαίωμα και τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια παιδεία για την οποία κατά τα άλλα επαίρονται ότι είναι «ανώτερη» όλων των άλλων. Η στάση τους αυτή είναι εξόχως ανθελληνική και για έναν επιπλέον λόγο: αρνείται τη συνδρομή της ρεθυμνιακής κοινωνίας προς άλλα μέρη της Ελλάδας που έχουν πληγεί βαρύτατα από μια κατάσταση για την οποία οι κάτοικοί τους δεν φέρουν καμιά ευθύνη.

Δυστυχώς, σε αυτή την περίπτωση, οι δυνάμεις της Αστυνομίας που έχουν την ευθύνη για την τήρηση της τάξης απέτυχαν παταγωδώς στο έργο τους. Δεν περιποιεί καμιά τιμή στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας η εικόνα ένστολων κρατικών λειτουργών να εφορμούν εναντίον πολιτών εν μέσω παροτρύνσεων ροπαλοφόρων φασιστών που κατά την κρίση της Αστυνομίας δεν αποτελούσαν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη. Κρίμα...

Εμείς θα είμαστε εδώ. Μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης μας, φιλόξενοι, δημοκράτες, πολίτες του κόσμου. Απέναντι στον ρατσισμό και τα ναζιστικά μορφώματα που προσπαθούν μάταια να ριζώσουν στον τόπο μας. Όχι με τη βία, η οποία ρίχνει νερό στον μύλο τους. Αλλά με τον ορθό λόγο, την επιστήμη και το ήθος μας.

**Το ΔΣ**