



Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά με άρωμα '19!

10 +1 Εκδηλώσεις

Πληροφορίες

2810 393630
ώρες 09:00 - 15:00



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ



Η JANE GOODALL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ

Λόγοι για να ελπίζουμε
#JaneGreece2018



Ηράκλειο
(Κρήτη)

Πολιτιστικό
Κέντρο Ηρακλείου
11/12 | 18.30

ORGANISED BY



Περιφέρεια Κρήτης
Region of Crete

UNDER THE AUSPICES



MAJOR SPONSOR



SPONSOR



«Λόγοι για να ελπίζουμε, ένα απόγευμα με τη Dr. Jane Goodall»

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 18:30, Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου

Η Dr. Jane Goodall επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου συνάντησε 4 σχολεία, το Δημοτικό Σχολείο Μυρτιάς, το 13^ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, το 11^ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το Γενικό Λύκειο Αρχανών, που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Roots and Shoots. Το ίδιο απόγευμα συγκίνησε και ευαισθητοποίησε το κοινό της με την ομιλία της στην κατάμεστη αίθουσα του Πειραματικού Θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου.

Πληροφορίες

2810 393630, ώρες 09:00 - 15:00



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ



Ευαγγελία
Ορφανουδάκη



Αλέκος
Φανουράκης

Γιορτινά Πλουμιστά Παραμύθια για πίτες και πιτοπούλια των γιορτών

Την 3^η Κυριακή του Δεκέμβρη, στις 11.00 το πρωί,

Η παιδαγωγός Ευαγγελία Ορφανουδάκη και ο μουσικός Αλέκος Φανουράκης
σάς προσκαλούν στα «Πλουμιστά Παραμύθια της Φύσης»
που αυτόν τον μήνα γίνονται γιορτινά και μας λένε ιστορίες
για χριστόφωμα, βασιλόπιτες και γεννόπιτες!

Οι γιορτές έρχονται σιγά - σιγά και οι προετοιμασίες αρχίζουν!

Ελάτε να ζυμώσουμε και να τραγουδήσουμε παραδοσιακούς σκοπούς για ν' ανέβει η ζύμη και
να φουρνίσουμε με τη φαντασία μας μυρωδάτα χριστουγεννιάτικα καλούδια...

Δραστηριότητα: Ετοιμαστείτε να πλάσουμε και να ξομπλιάσουμε παρέα
τις πίτες που θα φτιάξουμε μαζί!

Τιμή Εισόδου για το παραμύθι: 3€ • Για τον Σύλλογο Φίλων: Δωρεάν οι ενήλικες συνοδοί

Πληροφορίες

2810 393630, ώρες 09:00 - 15:00



JUHA WUOLIJOEN ELOKUVA

JOULUTARINA

ELOKUVATEATTEREISSA
16.11.2007

WWW.JOULUTARINA.FI

Προβολή ταινίας - Μια ιστορία για τον Αϊ Βασίλη*

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018, 18:00, στην Αίθουσα Πολυμέσων στο Μουσείο

Σε ένα απομακρυσμένο χωριό στην Λαπωνία, ο νεαρός Νικόλας χάνει την οικογένειά του σε ένα ατύχημα. Οι χωριανοί αποφασίζουν να αναλάβουν όλοι μαζί το ορφανό παιδί.

Κάθε οικογένεια θα φροντίζει τον Νικόλα για ένα χρόνο.

Στο τέλος κάθε χρόνου, την ημέρα των Χριστουγέννων, ο Νικόλας θα πρέπει να πηγαίνει σε άλλο σπίτι. Για να δείξει την ευγνωμοσύνη του στους συγχωριανούς του, ο Νικόλας αποφασίζει να φτιάξει παιχνίδια για τα παιδιά κάθε οικογένειας, ως αποχαιρετιστήρια δώρα.

Με τα χρόνια, οι οικογένειες που έχουν φιλοξενήσει τον Νικόλα πληθαίνουν και σχεδόν κάθε σπίτι βρίσκει δώρα στο κατώφλι του το πρωί των Χριστουγέννων.

Κάποια στιγμή υπάρχει έλλειψη τροφίμων στο χωριό, και οι χωριανοί αναγκάζονται να στείλουν τον Νικόλα να δουλέψει ως μαθητευόμενος στον ερημίτη ξυλουργό Ισάκι. Με την σκληρή καθοδήγηση του Ισάκι, ο Νικόλας αναπτύσσει ικανότητες που τον βοηθούν να φτιάξει ακόμη καλύτερα δώρα και να δουλεύει ακόμη πιο γρήγορα. Ο Ισάκι, όμως, που μισεί τα παιδιά, απαγορεύει στον Νικόλα να φτιάχνει δώρα. Η παράδοση των χριστουγεννιάτικων δώρων κινδυνεύει να διακοπεί ...

ή και να χαθεί!

Τιμή Εισόδου: 3€ • *Η ταινία είναι υποτιτλισμένη

Πληροφορίες

2810 393630, ώρες 09:00 - 15:00



Μουσείο
Φυσικής
Ιστορίας
Κρήτης



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ



**Πρωτοχρονιάτικο
Ας Παίξουμε
Σινεμά
Fast Forward**



Πρωτοχρονιάτικο Ας Παιξουμε Σινεμά Fast Forward

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018, 10:00 - 14:30 στο Μουσείο

Η Πρωτοχρονιά είναι η πιο μαγική στιγμή του χρόνου και η **Βίκη Χρηστάκη** αποχαιρετά το 2018 με το τελευταίο εργαστήρι αυτής της χρονιάς. Παιδιά από Γ' έως ΣΤ' Δημοτικού θα δημιουργήσουν στο Μουσείο κάτι μαγικό, κάτι που ξεπερνά την φαντασία! Θα κάνουν Σινεμά!
Αυτές τις γιορτές μην αρκεστείτε μόνο στο να πάτε σινεμά. Ελάτε στο Μουσείο και ανακαλύψτε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες!

Η Βίκη Χρηστάκη και το στολισμένο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης σας προσκαλούν να φτιάξετε τη δική σας ταινία μόλις σε τέσσερις ώρες!

Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ

Συμπεριλαμβάνεται είσοδος στο ΜΦΙΚ για 2 γονείς - συνοδούς.

Δηλώσεις συμμετοχής: 2810-393630 • Περιορισμένες θέσεις, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες

2810 393630, ώρες 09:00 - 15:00



Ελεάνα Χατζάκη
Αλέξανδρος Κανακάκης

Δώρα Αγάπης γιορτινά

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018, 11:00 το πρωί στο Μουσείο

Μια διαδραστική παράσταση αφήγησης από την **Ελεάνα Χατζάκη** και τον μουσικό **Αλέξανδρο Κανακάκη** με κάλαντα, θρύλους και παραμύθια της λαϊκής παράδοσης για δώρα αγάπης γιορτινά.

Ποιο δώρο έφερε στον κόσμο τα παραμύθια; Ποια είναι η ιστορία της Βασιλόπιτας; Ποιος είναι αυτός που, τελικά, φέρνει τα δώρα στα παιδιά; Οι απαντήσεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης πλησιάζοντας στο τέλος της χρονιάς!

Τιμή Εισόδου για το παραμύθι: 3€ • Για τον Σύλλογο Φίλων: Δωρεάν οι ενήλικες συνοδοί

Πληροφορίες

2810 393630, ώρες 09:00 - 15:00

«Πάντα υπάρχει χρόνος!»

«Χριστουγεννιάτικο Κέρας!»

«Ένα ελάφι στο κεφάλι μου!»



Επιτραπέζιο παιχνίδι «Πάντα υπάρχει χρόνος»

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018, 13:00, στο Μουσείο

«Πάντα υπάρχει χρόνος!»: με αυτό το παράξενο παιχνίδι καλλιεργούμε το συναίσθημα της συνυπευθυνότητας, καθώς στη διάρκειά του συνεργαζόμαστε όλοι μαζί έχοντας μοναδικό αντίπαλο τον Χρόνο! Ένα παιχνίδι περιβαλλοντικής αφύπνισης για τα οικολογικά προβλήματα και την κλιματική αλλαγή, που αν και μοιάζει απειλητική, «πάντα υπάρχει χρόνος» για να αναστρέψουμε όλοι μαζί τις ανεπιθύμητες συνέπειες της στη ζωή μας.

«Χριστουγεννιάτικο Κέρας!»: Ελάφια με ροπαλόσχημα κέρατα, νάνα ελάφια και η παρέα τους στολίζουν το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο!

«Ένα ελάφι στο κεφάλι μου!»: δημιουργούμε το πιο πρωτότυπο καπέλο των Χριστουγέννων χρησιμοποιώντας πατρόν από τα περίεργα κέρατα των κρητικών ελαφιών!

Πληροφορίες

2810 393630, ώρες 09:00 - 15:00

Καλούδια & Κάλαντα



TASTE ACADEMY

Κώστας Ντερέκας

“Η ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ”

Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Αλικαρνασσού

Καλούδια και Κάλαντα

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018, 11:00 το πρωί στο Μουσείο

Μια γλυκιά και εύηχη παραμονή της Παραμονής του νέου χρόνου περιμένει τους επισκέπτες του Μουσείου την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου!

Το τμήμα Ζαχαροπλαστικής της **Taste Academy** θα μοσχοβολήσει τους διαδρόμους του Μουσείου και θα κεράσει γλυκίσματα τους επισκέπτες του!

Η παραδοσιακή χορωδία και η ορχήστρα
του **Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Αλικαρνασσού «Αρτεμισία»**
θα μας ταξιδέψουν με κάλαντα και τραγούδια σε μέρη παλιά
και χρόνους περασμένους!

Πληροφορίες

2810 393630, ώρες 09:00 - 15:00

→ 1985/Story

Executive Producer Wim Wenders

JUAN CARLOS COPES & MARIA NIEVES

Το πιο διάσπιτο ζευγάρι τάνγκο...
Μαζί άλλαξαν για πάντα την τοποθεσία του

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΑΝΓΚΟ

OUR LAST TANGO

tiff.
toronto international film festival

Τους χώρισε η ζωή...τους ένωσε το τάνγκο

Βραδιά αφιερωμένη στο Tango

Προβολή ντοκιμαντέρ Το Τελευταίο μας Tango, παραγωγής Wim Wenders

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018, 18:00 - 20:00 στην αίθουσα Πολυμέσων

Το Τελευταίο μας Tango είναι πάνω απ' όλα μια ιστορία αγάπης. Η ιστορία αγάπης ανάμεσα στους δύο πιο διάσημους χορευτές στην ιστορία του τάνγκο. Και η ιστορία της απέραντης αγάπης τους για το τάνγκο. Η Maria Nieves Rego και ο Juan Carlos Copes, **το πιο διάσημο ζευγάρι τάνγκο που μαζί άλλαξε για πάντα την ιστορία του**, γνωρίστηκαν όταν ήταν 14 και 17 αντίστοιχα και χόρεψαν μαζί για περίπου πενήντα χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια αγάπησαν και μίσησαν ο ένας τον άλλον και πέρασαν πολλούς επίπονους χωρισμούς, αλλά πάντα στο τέλος γύριζαν πίσω ο ένας στον άλλον. Τώρα, στη δύση της ζωής τους, ο Juan και η Maria θέλουν να μοιραστούν την ιστορία της αγάπης και του μίσους τους. Στην ταινία, οι δυο τους λένε την ιστορία τους σε μια ομάδα νέων χορευτών και χορογράφων τάνγκο από το Μπούενος Άιρες, οι οποίοι και μεταμορφώνουν τις πιο όμορφες, συγκινητικές και δραματικές στιγμές του ζευγαριού σε εκπληκτικές τανγκο-χορογραφίες.

Τιμή Εισόδου : 3€

Πληροφορίες

2810 393630, άρες 09:00 - 15:00

Milonga με την ομάδα Tangoneón

Πρωτοχρονιάτικη Milonga



Βραδιά αφιερωμένη στο Tango

Milonga με την ομάδα Tangoneón

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018, 20:00 - 23:00 στον 3^ο όροφο

Η ομάδα Tangoneón

μεταφέρει την Πρωτοχρονιάτικη Milonga της στο BallRoom του 3^{ου} ορόφου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και μας προσκαλεί να μοιραστούμε την εμπειρία αυτού του νοσταλγικά ρομαντικού και βιωματικού χορού!

Ελεύθερη είσοδος

Πληροφορίες

2810 393630, ώρες 09:00 - 15:00

Μαρία
Κώτη



Χρήστος
Λιάτης



Δημήτρης
Ζαχαριουδάκης



Γιάννης
Χαρκούτσης



Μουσική βραδιά

Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019, 21:00, στο Μουσείο

Το Μουσείο υποδέχεται την καινούρια χρονιά με μουσικές
και τραγούδια βγαλμένα από την ιστορία του ρεμπέτικου,
την πορεία του έντεχνου και τη δυνατή γεύση της παράδοσης.

Η **Μαρία Κώτη**, τραγούδι-κρουστά,
ο **Δημήτρης Ζαχαριουδάκης**, τραγούδι-κιθάρα,
ο **Χρήστος Λιάτης**, τραγούδι-μπουζούκι
και ο **Γιάννης Χαρκούτσης**, κρουστά, καλωσορίζουν το 2019
με καινούριας χρονιάς κέφι!

Τιμή Εισόδου: 5€

Πληροφορίες

2810 393630, άρες 09:00 - 15:00

Χένσελ και Γκρέτελ

με την
**Κάρμεν
Ρουγγέρη**



Χένσελ και Γκρέτελ, με την Κάρμεν Ρουγγέρη

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 18:00, στην Αίθουσα Πολυμέσων του Μουσείου

Η Κάρμεν Ρουγγέρη επιστρέφει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

για να παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Κρήτη το παραμύθι της «Χένσελ και Γκρέτελ».

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης και οι εκδόσεις «ΚΑΡΜΙΝΑ»

σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Χένσελ και Γκρέτελ» της Κάρμεν Ρουγγέρη,
σε εικονογράφηση Χριστίνας Κουλουμπή.

«Τα πολύ παλιά χρόνια τότε που υπήρχαν ακόμη στον κόσμο μάγισσες κακές και νεράιδες καλές, ζούσαν βαθιά μέσα στο δάσος σ' ένα φτωχικό μα πολύ χαριτωμένο σπιτάκι, ο μικρός Χένσελ και η μικρή Γκρέτελ. Τα δυο παιδιά ζούσαν με τον πατέρα τους, τον κυρ-Πλέτρο τον σκουπά, και την μητέρα τους, την καλή αλλά πολύ φωνακλού γυναίκα του. Οι καημένοι ήταν πολύ φτωχοί. Κάποιες φορές δεν είχαν παρά σκέτη νερόσουπα στο τραπέζι τους για φαγητό και άλλοτε μόνο ένα κανάτι γάλα. Βέβαια τα παιδιά με το παιχνίδι ξεχνούσαν την πείνα τους. Μια μέρα, εκεί που έπαιζαν μέσα στο σπίτι, έχυσαν κατά λάθος το γάλα που είχε κρατήσει η μαμά μέσα στο φανάρι.

- Τι κάνατε; Χύσατε το γάλα; Τώρα πως θα σας φτιάξω ρυζόγαλο; Είπε κλαίγοντας η μαμά.

‘Υστερα θυμωμένη φώναξε: «χαθείτε από τα μάτια μου, δεν θέλω να σας βλέπω!». Τα δυο παιδιά για να την καλοπιάσουν και να απαλύνουν την στεναχώρια της φεύγουν κρυφά να πάνε στο δάσος να μαζέψουν φράουλες. Εκεί...»

Ελεύθερη είσοδος

Πληροφορίες

2810 393630, άρες 09:00 - 15:00



Μουσείο
Φυσικής
Ιστορίας
Κρήτης



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ





Ανεβείτε μαζί μας
στο έλκηδρο των γιορτών
για ένα ταξίδι στο παρελθόν
του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης,
στα χιονισμένα τοπία της Ιαπωνίας,
στα μυστήρια των παραμυθιών,
των παραδόσεων, του Tango
και της μουσικής!

Καλές Γιορτές!