



Μήνυμα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών.

Μπορείτε να με πυροβολήσετε με τις λέξεις σας
Μπορείτε να με σφάξετε με τη ματιά σας
Μπορείτε να με δολοφονήσετε με το μίσος σας
Αλλά ακόμα, σαν αέρας, θα ανεβαίνω ψηλά.
Μήπως η σεξουαλικότητά μου σας ενοχλεί;
Εκπλήσσεστε
Που χορεύω σαν να φορώ διαμάντια
Τη στιγμή που σμίγουν οι μηροί μου;
Πέρα από τις καλύβες της ντροπής της ιστορίας
Ανατέλλω
Πάνω από ένα παρελθόν που ρίζωσε στον πόνο
Αφήνοντας πίσω νύχτες φόβου και τρόμου
Ανατέλλω
Σε ένα ηλιοβασίλεμα που είναι θαυμαστά ξάστερο
Ανατέλλω

Maya Angelou

Η Ημέρα της Γυναίκας στις 8 του Μάρτη είναι μια επέτειος που ιδανικά *δε θα έπρεπε* να γιορτάζεται σε ένα Κράτος Δικαίου. Θυμίζει μια παλιά εκπομπή της ΕΡΤ που λεγόταν “Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα”, η ύπαρξη της οποίας επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό. Ότι είναι. Το ίδιο κατά αντιστοιχία συμβαίνει και με την ημέρα της γυναίκας, η οποία δεν εορτάζεται ως ημέρα μνήμης και τιμής για τους αγώνες και τις συλλογικές διεκδικήσεις των γυναικών του παρελθόντος, αλλά ως μια παραδοχή. Ότι σήμερα είναι η Ημέρα της Γυναίκας, επειδή όλες τις υπόλοιπες δεν είναι.

Αυτό, δυστυχώς το επιβεβαιώνει η θλιβερή “κανονικότητα” που πλέον αποτελούν οι αναφορές στα δελτία των ειδήσεων σε περιστατικά έμφυλης βίας και γυναικοκτονίες. Σύμφωνα με στοιχεία του UN Women (στοιχεία 2021), 48.800 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν από συντρόφους ή μέλη των οικογενειών τους. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει, ότι διαπράττονται κατά μέσο όρο 133 γυναικοκτονίες ημερησίως! Υπογραμμίζεται δε ότι ο αριθμός αυτός στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερος, καθώς αφορά μόνο τις καταγεγραμμένες πράξεις. Στην Ελλάδα το κύμα γυναικοκτονιών κορυφώθηκε τα έτη 2021 και 2022 (με 23 και 24 θύματα αντίστοιχα). Το 2023 στιγματίστηκε από 13 γυναικοκτονίες, ενώ το τρέχον έτος έχουν ήδη σημειωθεί τέσσερις, και ίσα που μπήκε ο Μάρτιος...

Έτσι, για ακόμη μια χρονιά ως Επιτροπή Ισότητα των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης τιμούμε την Ημέρα της Γυναίκας, ευχόμενες και ευχόμενοι ότι κάποια μέρα ο χαρακτήρας της θα είναι αποκλειστικά επετειακός. Όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για όλες τις θηλυκότητες (και τις αρρενωπότητες), και όλ@ όσ@ έχουν επιλέξει μια εναλλακτική προσέγγιση σε ζητήματα αυτοπροσδιορισμού και σεξουαλικότητας. Σε κάθε όψη της ζωής και της καθημερινότητας μας.

Όπως λέει και ο ποιητής «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν' αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο».