



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Αναστάσιος, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας
(1929-2025)

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια του Αναστάσιου, Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, κατά κόσμον Αναστάσιου Γιαννουλάτου, Επίτιμου Διδάκτορά μας. Στη μακρά διαδρομή του βίου του ο Αναστάσιος υπηρέτησε με χριστιανική αγαθότητα και ταπεινότητα τον μοχθούντα και αδύναμο συνάνθρωπο, πρόσφερε αγάπη, αλληλεγγύη, έμπρακτη υποστήριξη μέσα από πολυετές ιεραποστολικό έργο σε κοινωνίες αντιμέτωπες με την επιβίωση στην Αφρική, δίδαξε μέσα από πολυάριθμα συγγράμματα, και κήρυξε τον ειρηνευτικό λόγο της καταλλαγής και της συμφιλίωσης. Πράος, ταπεινός, μειλίχιος, αποτέλεσε ζώσα διδασκαλία λόγου και τρόπου για την ηθική τελείωση του ανθρώπου.

Ο Αναστάσιος ανέστησε εκ βάθρων μια Εκκλησία ανθρωπιστικού έργου και φιλανθρωπίας στην Αλβανία όταν ανέλαβε, το 1992, τα ηνία της Αρχιεπισκοπικής έδρας Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας. Με άοκνες προσπάθειες θεμελίωσε και οργάνωσε φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, μερίμνησε για την αποκατάσταση υποδομών (δρόμων, υδραγωγείων, γεφυρών), και στάθηκε αρωγός, υποστηρικτής και δάσκαλος μιας κοινότητας ανθρώπων που είχαν βιώσει τον αποκλεισμό, την εγκατάλειψη και την απαξίωση δίνοντάς τους πνοή και ελπίδα. Ενδεικτικό παράδειγμα του έργου του ήταν το ανθρωπιστικό πρόγραμμα που υλοποίησε το 1999 κατά την κρίση του Κοσσυφοπεδίου, όταν παρείχε καθοριστική βοήθεια σε 33000 πρόσφυγες σε διάφορες περιοχές της Αλβανίας. Η πολύπτυχη δραστηριότητά του και το πανθομολογούμενο ανθρωπιστικό έργο του τον οδήγησαν στην υποψηφιότητά του για το Νόμπελ Ειρήνης το 2000.

Το ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα του έργου του επιμαρτυρούν οι πολυάριθμες βραβεύσεις και αναγορεύσεις του σε Επίτιμο Δημότη πολλών πόλεων και σε Επίτιμο Διδάκτορα πολλών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Ανάμεσα στα πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα, το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είχε αναγορεύσει τον Αναστάσιο σε Επίτιμο Διδάκτορα το 2002.

Ας μείνει ζωντανός στη μνήμη εσαεί, ως παράδειγμα και σύμβολο ιεράρχη, αληθινού ποιμένα και κήρυκα της αγάπης.